

Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende ”gamle” sejlere, samt nogle af forældrene. Vi var så heldige at Zia og Julie var hjemme fra deres sejlerefterskoler, så de kunne hjælpe til. Der blev planlagt baner, kørt følge- og dommerbåde frem, hentet benzin til følgebådene, samt gas til aftenens grillfest. En Feva skulle oven i købet have monteret en mast.

Forberedelserne er i gang og resterne fra de sidste mange grillfester i HBS fjernes af Janus:



Kl. 14 var tidspunktet, hvor sejlere, forældre, søskende, bedsteforældre mv. var inviteret. Men flere af sejlerne var også mødt tidligere, så de havde god tid til at gøre deres båd klar – ja selv polering blev der foretaget!

Hjemmebagt/bragt kage (tak til forældrene!), blev serveret i klubhuset med kaffe, te og sodavand til, og kl. 14:30 blev der budt velkommen, dagens program blev gennemgået, og der blev af Claus givet en præsentation af Opti og Feva banerne på tavlen, og sejladsregler gennemgået. For nybegynderne i Opti var parolen: ”Lad være at støde sammen”, for de øvrige: ”Prøv nu at huske styrbord/bagbord og luv/læ” 😊



Så var der omklædning.

Kl. 15 tog sejlerne opstilling på terrassen, i et Opti og et Feva hold. Dommerne for de to klasser pegede ud og viste banerne, og svarede på de ivrige sejleres spørgsmål.



Skippermødet fortsatte herefter på stranden, og så var det til søs, hvor starten skulle gå ca. 15:30.





Vejret var fantastisk med øst/sydøstlig vindretning, 3-4 m/s og på stigende vand. Det var ideelt for de fire nybegynder Optier, som deltog i stævnet i denne klasse, men også for Feva klassen, hvor der var fem både, og nogle som var reletivt uerfarne, nød man godt af det milde vejr. Solen skinnede selvfølgelig fra en, for det meste, skyfri himmel!

Der var udlagt separate baner til Opti og Feva, så der var to dommerbåde, samt en følgebåd til hver bane. Der blev gennemført fire sejlads for Opti og fem for Feva.



De opstemte forældre spejder intenst efter sejlerne. Strandvagten Naja var meget professionel på VHF kanal 6.



Et par af de helt nye Optier måtte lige ind og samle kræfter på et tidspunkt. Men de kom stærkt igen og sejlede ud for at tage kampen op - flot!



Ved 17-tiden kom sejlerne ind, og bådene blev skyllet og rigget af. Herefter var det op og få et godt bad inden festen kunne begynde. Når forældrene ikke holdt øje med sejlerene på vandet, var der også blevet tid til at dække bord, og grillen var blevet rengjort for minderne fra tidligere fester og klar til indsats. Så blev der tændt op!

Men inden vi kunne kaste os over den medbragte mad, skulle der uddeles pokaler og medaljer.



Stillingen blev følgende:

Opti 1 plads: Elias

Opti 2. plads: Sofus

Opti 3. plads: Jeppe



Elise og Luna kom på 4 pladsen, men de havde også frivilligt påtaget sig det handicap at sidde to i båden for at kunne diskutere taktik. Fremover mener de, at de er klar til at tage hver deres båd, og så skal de nok sejle fra drengene.

Feva 1. plads: Gaia og Esther i "Læ"

Feva 2. plads: Niels og Kristian i "Dag"

Feva 3. plads: Mads og Johannes i "Ebbe"

Her kan man se de fokuserede teenagere:

(men hvor er Gaia og Esther, hr. fotograf..?)



Og Kristian og Niels fik et par Esvagt "klaphatte" for at vælte i nul vind i strandkanten 😊



Oscar/ Emil i ”Luv” og Sara/Kirsten i ”Flod” kom på hhv. 4. og 5. plads.

Alle sejlede super godt, og det var de små marginaler, der gjorde udfaldet på dagen. Godt sejlet af alle!

Tara fik en Figter præmie for, sammen med Claus, at overtage de sidste sejlads fra Sara og Kirsten i ”Flod”.

Mikkel, som var ungdomssejler ind til for nylig, fik en præmie for, som ung træner at bidrage med en stor indsats sammen med os ”gamle”. Mikkel og også ham de unge lige kan ringe til, hvis de gerne vil have en følgebåd til noget sejlads i weekenderne, nogle gange på wakeboard – Mikkel er altid klar!



Vi var ca. 40-45 personer til spisning. Snakken gik lystigt, og da vi havde fået tygget af munden, blev der sunget ”Mellem Esbjerg og Fanø”, og der var underholdning, hvor nogen blev taget lidt ved næsen 😊 (så afslører vi ikke mere).

Der grilles:



Ikke flere billeder – fotografen må have fået for meget vin efter hård indsats ved grillen.

Aftenen sluttede ved 22- tiden, hvor alle kunne sætte kryds ved et meget vellykket klubmesterskab.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, trænere, tidligere sejlere, medhjælpende forældre og bedsteforældre, for en stor indsats på dagen, hvor det hele klappede og alle hyggede sig!

Sejlerhilsen fra Lars